

BEELD *Schrift*

jaargang 19 nummer 2, oktober 2007

een uitgave van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld

Geluidsband film Pater Rubbens boven water

Herinnert u zich nog dat wij enige tijd geleden in ons Beeld*Schrift* vertelden een film te hebben gevonden waarin Pater Rubbens een rol speelde? Helaas was de geluidsband niet aanwezig, de beelden spraken niet voor zich, daardoor hadden we erg weinig informatie. Tot de schenker van de film ons liet weten toch nog een geluidsband te hebben gevonden ergens op zolder. Weer een stukje informatie rijker!

Zilveren penning voor "Rijk van Nijmegen"

De film "Rijk van Nijmegen" uit 2002, gemaakt door onze filmer Frans Gosen en door Hans van Luik heeft onlangs bij het smalfilmfestival van de BDFA (Bundesverband Deutscher Film-Autoren) de zilveren penning (tweede prijs) gewonnen. De BDFA is een Duitse organisatie van niet-professionele filmers die regelmatig wedstrijden organiseert. Deze keer in het grensgebied van Nijmegen. Rijk van Nijmegen neemt u mee voor een toeristische rondgang door de dorpen rond Nijmegen. U begrijpt: wij zijn apetrots en u krijgt deze film beslist eens te zien.

Herinneringen

Herinneringen komen boven als een voorstelling in De Vereniging achter de rug is. Je hoort mompelen en gonzen in de zaal als blijk van herkenning en in de pauze praten de bezoekers over de "goede oude tijd" en weet je nog wel... 'dat mooie station, wat zonde toch'. Of, 'ik heb ook in die tram naar Beek gezeten'. 'Kijk daar heb je Eddy' Wie kent hem niet. Eigenlijk is dat de beloning voor ons, de vrijwilligers van Nijmegen Blijft in Beeld. Daar doen we het voor. Vaak voegen uw herinneringen weer iets toe aan ons verhaal. Marcel Claassen, onze explicateur, is er blij mee. Samen, u en wij, maken we de geschiedenis stukje bij beetje compleet.

We hebben nog steeds films in ons bezit waar we vraagtekens bij hebben. Jawel... het speelt zich af in Nijmegen dat is zeker, maar welke



Pater S.J. Rubbens op de lage markt

straat is dit nu precies? Welk gebouw was dat? Ook nu hebben we vragen, dus volgend jaar zal Marcel Claassen zeker opnieuw uw hulp inroepen.

Volgend jaar

Volgend jaar, ja. Want de werkgroep "voorbereiding voorstelling" haalt weer alles uit de kast om een fraai geheel te bedenken voor april 2008. Zo hebben we hebben enkele bedrijfsfilms in ons bezit gekregen en moeten daaruit weer keuzes maken. Meer informatie volgt natuurlijk in ons Beeld*Schrift* van maart/april 2008. U kunt de datum van de voorjaarsvoorstelling alvast in uw agenda noteren: maandag 21 en dinsdag 22 april. Op dinsdag 22 april is er naast de avond- weer een middagvoorstelling.

Zilveren jubileum

We kijken nog een jaar verder: 2009! Nijmegen Blijft in Beeld bestaat dan 25 jaar. Dat gaan we vieren en hoe we dat doen zult u merken, maar wij betrekken u, als donateur, in ieder geval bij ons jubileum. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Meer voorstellingen "in de

wijken" waarover wij u nog uitgebreid zullen informeren, we houden een prijsvraag en er is een extra grote voorstelling in het najaar. De precieze invulling leest u op een later tijdstip in ons Beeld*Schrift* en er komt een uitgebreid programma op onze website

www.nijmegenblijftinbeeld.nl

Altijd bezig

Niet alleen tijdens de voorjaarsvoorstellingen kunt u de filmers aan het werk zien maar ook door het jaar heen bij allerlei activiteiten. Zo zijn er de afgelopen periode voorstellingen geweest in Bergmanianum, het wijkcentrum Hatert en voor de katholieke Bond van ouderen. Tijdens de open dag op 13 oktober j.l. van het Regionaal Archief Nijmegen was de belangstelling voor de films bijzonder groot. Alle geplande middagvoorstellingen waren vol.

Binnenkort (november) is er een speciale voorstelling voor leden van de Zonnebloem.

Daarnaast draait er continue een film in het Valkhofmuseum tijdens de tentoonstelling "seventies in Nijmegen, Tien kreative aksieja-

ren". De tentoonstelling in het Valkhofmuseum duurt nog tot 6 januari 2008.

Aanwinsten

Over krechtief gesproken: een van de aanwinsten is een amusante, maar serieus bedoelde film van de stichting Kindergroepen in Nijmegen over een anti-autoritaire opvoeding. Deze film speelt zich af in het begin van de jaren zeventig toen kinderen nog naar een "kresj" gingen en de anti-autoritaire moeders rondliepen met rood hennahaar, een tuinbroek en een mottige Afghaanse jas en niet als mama maar met de voornaam aangesproken wensten te worden.

Ook hebben we twee nieuwe films van Adolfs aan onze collectie toegevoegd, u weet wel de Enschedese zakenman die tussen 1948 en 1970 zo'n 800 zogeheten dorpsfilms heeft gemaakt: Woezik en Winssen, zijn nu in ons bezit. De films zijn van

goede kwaliteit maar u moet vertoning nog even van ons tegoed houden want er is nog bewerking nodig. Naast Woezik en Winssen hebben we al eerder beslag weten te leggen op Lent (u inmiddels waarschijnlijk bekend) en Valburg.

Er zijn ongetwijfeld meer films van Adolfs over dorpen in de omgeving van Nijmegen. Zo weten we zeker dat Alverna, Balgoij, Beneden- en Boven Leeuwen, Bergharen, Dodewaard, Dreumel, Druten, Ewijk, Gendt, Groesbeek, Leuth, Malden, Millingen a/d Rijn, Overasselt, Wijchen (1957), Mook, Cuijk, Escharen, Grave en Ravenstein in de collectie van Adolfs voorkomen en zou het niet fantastisch zijn als Nijmegen Blijft in Beeld hier de beschikking over zou krijgen?

Dus... heeft u misschien een van deze films in bezit of weet u ons een weg te wijzen, neem dan contact op met de coördinator acquisitie Ineke

Martin, tel 024-6424520.

Nieuw in de collectie zijn een film over het neerhalen van de torenspits in Hatert, werkzaamheden in de aardewerkfabriek Oud Delft en wat vierdaagsefilms uit 1973 en 1984. Meer dan genoeg voor onze technici om voorlopig aan het werk te blijven.

Films gevraagd

Enkele van onze filmers zijn vanaf het begin af aan betrokken geweest bij Nijmegen Blijft in Beeld en willen het zo langzamerhand wat kalmer aan gaan doen. Daarom zoeken wij vrijwilligers die bekend zijn met het 16 mm en 8 mm filmen. Dus niet het gebruiken van een video, maar het edele filmwerk zelf. Kunnen monteren is een pré. Heeft u interesse, neem dan contact op met onze secretaris Gerard Lukkassen tel 0481-464035 of raadpleeg onze website www.nijmegenblijftinbeeld.nl.



Molenstraat 1928. Torens van de Dominicuskerk aan de Broerstraat en Petrus Canisius aan de "Meulestraat" bepaalden het gezicht. Het witte gebouw rechts, naast de kerk, is het Oud Burgeren Gasthuis.



Opgericht in 1984

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Postbus 1151 6501 BD Nijmegen
Donateursadministratie: (024) 344 06 43
Voor donaties: rek.nr: 96.39.32.314

BEELDSchrift

Tekst en lay-out:
Trudy Meijer

Foto's: Het Archief, Nijmegen.

Donateurs en begunstigers van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld ontvangen deze uitgave tweemaal per jaar.

www.nijmegenblijftinbeeld.nl
e-mail: info@nijmegenblijftinbeeld.nl

Drukkerij Brakkenstein BV
Kan. Faberstraat 5
6525 TP Nijmegen
(024) 355 00 65

Co sponsor:
SNS bank Nijmegen